

Gedragsregels SV Epse

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee. En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Hoewel er voor ons geen enkele aanleiding is geweest om dit artikel te plaatsen, ondersteunen wij als SV Epse het initiatief van de KNVB van harte.

Daarom willen wij jullie deelgenoot maken van een aantal gedragsregels, opgesteld door de KNVB:

- als speler ben ik een voorbeeld voor anderen.
- ik heb respect voor de tegenstander en blesseer mijn tegenstander niet opzettelijk.
- openheid, eerlijkheid en sportiviteit staan bij mij voorop.
- ik accepteer het gezag van mijn voetballeiders en de scheids- en grensrechter.
- tijdens wedstrijden draag ik het officiële clubtenu en ben zuinig op de spullen van de vereniging.
- ik laat de kleedkamer (nadat ik gedoucht heb) netjes achter ook bij uitwedstrijden, waar ik te gast ben
- douchen na een wedstrijd is verplicht.
- ik ben op tijd voor de trainingen en de wedstrijden en wanneer ik een keer echt verhinderd ben, meld ik mij zowel voor de training als voor de wedstrijd tijdig af.
- na de wedstrijd bedank ik de scheidsrechter en de tegenstander en geef ze een hand.
- mijn ouders gedragen zich net als ik als sportieve supporters rondom het speelveld.
- mijn ouders spreken - indien nodig - de voetballeiders aan, maar nooit de assistent trainers; zo nodig verloopt de communicatie via de voetballeiders.
- mijn ouders weten dat ik sport voor mijn plezier en dat ik fouten mag maken; daar leer ik van.
- mijn ouders applaudisseren voor goed spel en zullen zich nooit met de wedstrijd bemoeien.
- mijn ouders coachen niet langs de lijn, want dat laten ze graag over aan de voetballeiders.
- ballenhok is alleen toegankelijk voor leiders en trainers. Spelers pakken zelf geen ballen/materialen uit deze ruimte.
- geen (brom)fietsen langs het veld. Deze kun je in de fietsenstalling parkeren.
- respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.